



Karina Luise Andersen er
cand. mag. og redaktør på STOF

Relationer

**Velkommen til STOF nr. 40 med
temaet 'relationer'.**

Når man slår ordet 'relation' op i Den Danske Ordbog, står der to betydninger: 1) kontakt, forbindelse eller samkvem mellem to eller flere parter; og 2) sammenhæng mellem to eller flere størrelser eller faktorer; måde hvorpå to eller flere størrelser forholder sig til hinanden.

I dagligdagen tænker vi dog som oftest ikke relationer som størrelser, faktorer eller parter. Vi tænker i mennesker. Menneskelige kontakter, nær eller fjern, for kort eller lang tid, venner, familie, kærestes, bekendte, kolleger, netværk, sundhedspersonale, butikspersonale og mange flere. Vi er relateret med – og vi relaterer til – hinanden. Vi har med hinanden at gøre. Vi er forbundet. Og vi påvirker hinanden i stort og småt, på godt og ondt.

Nu hvor COVID-19 indtil videre ser ud til at have sluppet sit overordnede tag i samfundet (7-9-13, bank under bordet), så fremstår særligt vores nære relationer, eller mangel på samme, tydeligere end så ofte før. Det fysiske, sociale liv med hinanden er genoptaget, og vi mødes i dagligdagen med alle dem – og på alle de måder – vi har savnet og manglet.

For nogle vil relationernes konkretiserede genopståen dog være en sfære fyldt med modsatrettede følelser. Under nedlukningsperioderne var vi alle 'sammen – hver for sig' og mærkede alle ensomheden i at være afskåret fra at se mange af de mennesker, vi plejede. Men nu hvor alle igen kan mødes, er ensomheden først og fremmest nærværende for dem, der ikke har nogen at mødes med. Eller som undervejs i coronatiden har fundet ud af, at nogle af de mennesker, der fyldte i deres sociale liv før, ikke kan fylde de behov eller tomrum ud, som måske allerede før pandemien eksisterede, men som under samme også blev skåret ud i pap i mangel på anden distraktion. Når vores relationer i vores liv bliver så konkrete for os, som det har været tilfældet de seneste to år, så bliver deres indflydelse det også. Vi finder ud af, hvilke(t) der er mere eller mindre vigtigt, hvilke(t) er givende, og hvad der er drænende, og ikke mindst hvor vi i vores egen position som relationer til andre kan have betydning og indflydelse. Hvor har vi været manglet, savnet eller måske glemt eller godt kunne undværes?

Man siger, at vi fødes alene, og vi dør alene, for hverken i fødsel eller død kan andre følge os.



Men derimellem er et langt liv fyldt med relationer af enhver art og i ethvert antal. Forbundethed til andre i samfundet i en eller anden grad er således et menneskeligt vilkår, og der er en konstant påvirkning af hinanden i alt, hvad vi foretager os. Derfor er 'relationer' også et vigtigt emne på rusmiddelområdet, uanset om man er bruger, fagperson, forsker, pårørende eller blot interesseret læser af STOF.

I STOF nr. 40 behandler vi 'relationer' på mange forskellige måder. Læs bl.a. flere artikler om unge mennesker, og hvordan relationer har betydning i deres liv og forhold til rusmidler, fx. om, hvordan deres forbrug af alkohol er faldet, og om det har betydning for de alkoholrelaterede skader, de får, og hvordan de deler stoffer med hinanden, nogle gange kommer til at køre alkoholpåvirket i bil eller bliver udsat for seksuelle krænkelser i nattelivet. Du kan også læse om relationsarbejde på Redernes Krisecenter samt om socialsygeplejerskernes indsats for at få socialt udsatte patienter og sundhedsvæsenet til at kunne relatere til hinanden. Og om, hvordan de politiske opfattelser af, hvordan mennesker, samfundet og cannabis-

forbrug hænger sammen, har ændret sig gennem tiden. Samt meget, meget andet.

Hovedpersonen i dette nummers 'Kendte liv' er skuespiller og musiker Pernille Højmark, som fortæller om sin fars alkoholproblemer og selvmord, mens Jørgen Mossin i serien 'På egen krop og sjæl' fortæller om at opdage, hvordan hans alkoholforbrug påvirkede hans børn. Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, er hovedperson i '5 hurtige til...', og Lene O'Reilly – sygeplejerske i Psykiatrisk Gadeplansteam ved Psykiatrisk Center Amager – er dette nummers ildsjæl. Forfatter Simone Mørch Stjer siger i essayet 'Generationer', at " ... jeg er ikke pårørende, jeg bryder mig ikke om ordet pårørende, jeg er datter ...", mens digter Mikael Josephsen på bagsiden af bladet fortæller, at "Der lugter af hash på afdelingen i dag".

Rigtig god læselyst, og god vinter og jul.

Karina Luise Andersen
Redaktør