

Digt: hvem vil med ud og kigge på stjerner?

AF GURI TONÉN

Guri Tonén er tidligere deltager på "Litteratur som recovery" på Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. M for dobbeltdiagnoser, og efterfølgende elev på Forfatterskolen PS!

Guri Tonén er et pseudonym. Redaktionen er bekendt med Guris rigtige navn.

Til dig,
hvis ord jeg ofte stjæler.
Fordi de er bedre end mine egne
og skarpere end de flestes.
Jeg havde ønsket dig mere, end du har fået.
Et Mastercard i stedet for dit VISA Electron.
Ikke at du fortjener det.
Men du fortjener det.

MÅSKE ER DET DET HER, DER ER LYKKEN

insekternes summen i rosenbedet og duften af
nyslået græs

chemtrails
frys-selv-is
bær

vi tog styrtebad under vandkanden
i blommetræet
sloges med tennisketsjere og legede
jeg-melder-krig-mod
på vejen

på vej

hvis lykken findes
findes den kun i øjeblikket
nu er den der
nu er den der ikke

nu

islagkager med stjernekestere og
appelsiner i sneen
jeg læste tegneserier i birketræet og
klædte dig ud
som dame

du holdt fastere omkring mig
og sagde
at jeg ikke måtte gå

du var fuld
jeg var forelsket

men du knækker heste
og jeg er typen
der rejser
alene

:ALLE DE MENTALE SNAPSHOTS:

hvor patetisk synes du selv
det er

at ligge i din ejerlejlighed
i Verdens Navle
og bilde dig ind
at du har det
åh
så
skidt?

blev dit liv ikke lige
som du havde forventet?

fik du ikke din krystal-Barbie?
har du mavekræft?
kan du ikke trække vejret?
er din far død?
er din mor?

forkælede møgfisse
det må være sjovt

jeg nægter
forsøger at nægte
fejler

forsøg og fejl
forsøg igen
fejl igen
fejl bedre

skrev han

den kasse har aldrig været min
få mig ud
af det her tøj
jeg vil ikke ind
i mørket
igen

jeg er jo mørkerød

:MEN DER ER SÅ MEGET, MAN IKKE SELV BE-
STEMMER:

alting er bittert og forkert
jeg er svag og forlader mig ofte

kan I ikke
se
hvordan jeg dømmes jer
hvordan jeg sidder
magtesløs
i det her pisfængsel
i det her pisliv
og vil pisse jer
et stykke

jeg rører mig ikke
siger ingenting
kigger bare på jer
og dømmer jer
helt nede fra coolkælderens

fucking undskyld

skal den slags ikke medicineres væk
det er uklædeligt
at være
så vred
tag en pille og vær en pæn borger
giv dem Fontex og skam
så gør de ikke oprør

angry very angry

uvæsentlig
væsentlig fejl
fuld af lort og parasitter
et sølle menneske
et skadedyr

ligesom alle jer
andre

støvfnug i universet
med mikroskopiske skampillede navler
indbildske smølfespark
i evigheden

ligegyldige
betyder ingenting

pyha!

:KEDELIG OG SELVUDSLETTENDE
FINDES JEG OVERHOVEDET?:

yay!
farver!

samtlige universer holder fest i mit hoved
regnbuer, glowsticks og konfetti over det hele
jeg er det rigeste menneske
der findes
I skulle bare vide
hvor magisk jeg er
hvordan kunne jeg glemme det?
præcis som de siger
alt er LOVE
og man må gerne danse grimt
også når andre kigger

er jeg ikke kunstner?
er jeg ikke kunst?

fantastisk usynlig
så abstrakt
at vi næsten ikke findes

arrogant og ængsteligt hævet over
misforståelsen
trodsigt og frygtsomt flygtet under radaren
som om jeg kunne
i virkeligheden

misforstået
misforstået

egoet er overvurderet
identiteten er blændværk
rækværk
makværk

lad os forsvinde

:MEN DET ER IKKE NORMALT AT
GRÆDE SÅ MEGET:

hvad gør du egentlig
når du er ude?

bare passér gaden
der er ikke mere at se

jeg føler dem hele tiden komme susende
slagene der tæsker mig tilbage
i dybet
hver gang
jeg forsøger at rejse mig op
jeg er ikke i tvivl om
at jeg fortjener dem
jeg kan bare ikke gennemskue
hvorfor

nårh...
er det lige lidt hårdt at være dig?

husk at skære på langs

den evige turist
på visit i livet
altid på rejse
rastløst søgende
vandrende på vildspor

er det let
tæller det ikke
nydeligt er kedeligt
færdigt er overvurderet
det SKAL være kånst

et værk i utrættelig
udmattende forvandling
smukt og frastødende
fatalt og uforløst
endeligt fuldbyrdet

:FORTRYLLET AFFORTRYLLET:

hvem er det
der ikke vil livet?

vi gik til tennis, til ridning, sejlads, skøjteløb,
klaver og alt
det andet
vi blev hentet og bragt
gik i privatskole
sagde hr. og fru og rejste os op
for lærerne
vi spiste altid aftensmad
sammen

næsten
altid

vi var de dygtigste til det hele
og verden lå åben for vores fødder
mageløse
skulle aldrig mangle noget

tro på det

hvad gør alle dem
der ikke kan
nasse på deres forældre
hvis forældre ikke har
viet deres liv
til deres røvprivilegerede lorteunger

jeg forstår ikke
hvordan I har formået
at give os alt
det
hvor heldige vi har været
hvor meget vi allerede har
levet
vi er familien
vi er ikke alene

jeg tror
jeg er gået i stykker
i udu

:ITU:

men jeg kan godt høre jer
I behøver ikke at råbe

du er færdig med at ligge rallende i
en seng
fuld
af krummer og angst for natten

du er færdig
med at vente på at blive reddet
fra dig selv

du er færdig
med at vente på
livet

livet er nu
sagde de

og nu
og nu
og nu

jeg kan ikke trække vejret

ingen knæ eller kvælertag tvinger mig
til at gentage det elleve gange
til magtesløst at kalde
på min mor

at dø
som en hund

jeg er plasterfarvet
pisseprivilegeret
men jeg kan ikke trække vejret

quite an experience to live
in fear
isn't it?
that's what it is to be
a slave

næ.

illusionerne er visnet
jeg tror ikke på en skid
forventer mig intet
slet ikke af jer

men jeg kan på en måde godt lide jer
vi er vel alle en slags
mennesker
altid allerede
gensidigt kommunikerende
jeg ser dig
genkender dig
vi er hinandens næste
hinandens
samme

øer

se frem
synger han

fremtiden er
først og fremmest
for de fremsynede

men mine øjne svier
jeg er så træt
hvornår må jeg sove?

uden at bryde Loven

fuck nu bare af
skrid
dø
forsvind

arme menneske

:DU ER JO HELT UDE AF KONTROL:

den der råber højest får en medalje og
et Jesus-bolsje

jeg skriger
men der kommer ingen
lyd
ingen medalje
intet bolsje

jeg kommer ikke til at vinde det her spil

tiden går sgu i virkeligheden
og nu er det for sent
jeg lader mig dø
GAME OVER
nyt spil
ny score
så jeg kan tabe til mig selv
for evigt

er du sur eller hvad?

du kan stadig nå et sidste eventyr
skrev de i deres mail
tankevækkende besked fra et flyselskab

en rejse til nattens ende?
er det godt?
er det skidt?

jeg er jo allerede på eventyr
altid søgende
altid sørgende
altid ude
kommer aldrig
hjem

altid i kamp
ikke mod vindmøller og drager
mod mig selv
mod Den Store Anden
den strukturelle ensomhed
den selvtilstrækkelige, selvretfærdige,
selvfedme
foruroligende
mental dovenskab

:JEG FØLER OS ALENE:

måske er det sådan
det ender
er det det
de mener?
er det
nu?

jeg længes da også
mod skibskatastrofer og mod hærværk og
pludselig død
mod at se det hele synke i grus
hånd i hånd

not with a whimper
but a BANG

hvis jeg må bestemme

det må jeg jo ikke
:FUCK ALT. VI SES!:

så her går det
som det går
men send flere
penge

de skal bruges
til hvad
som

helst
forbrug er en borgerpligt
ligesom nytte
men det nytter ikke
noget
jeg er nytteløs
der er ikke noget at komme efter

øv, hvad?

har du prøvet at genstarte?

radikalt desillusioneret
skuffet OG vred

så let at begejstre
så let at fortrylle
så let at kvæle

eksalteret
udhaleret

utaknemmelig taknemmelig
for musikken (hjerter-emoji)
for tankerne, ordene og de visuelle eksplosioner
af guddommelig inspiration
lommerne af ilt
ånd

taknemmelig

for fjeldet
for heldet
tilfældet
jer

tak

men jeg mente det med pengene

host lige op
host
(i ærmet!)

when will we get paid?

:VIRKELIG LYKKE-LIG?:

måske er det virkelig det her
der er lykken

er det virkelig det her
der er
lykken?
kun for forrykte

lykkejagten er en fælde
en bedragerisk magtstrategi
pisk
til du segner

forvent ingen gevinst
ingen gulerod
intet overmenneske
der grædende falder dig om halsen
i et sindssygt anfald
af empati

der er ingen skat for enden af regnbuen
skatten ligger på bunden

man må dykke
før man kan flyve

:FRIDYKKER FRIBLØDER:

jeg betragter og beundrer jer
de ydmyge
tavse
kampe
den værdige accept
af det
der er

jeg kan ikke redde nogen
med mine mægtige afmægtige hænder
mine spinkle næver hævet
som antenner
mod himlen

rage! rage! against the dying of the light

der er så meget
der slutter

vil I ikke nok lade være
med at slutte
slut er et skældsord

kæmp

for alt
hvad du har kært
kæmp
og se det fare

far vel

flugtige vinger

se dem fare
fjer for fjer
love the way
they whip away
på vinden
andre vinger

afvinget

:VÆK:

jeg forsøger at give slip
men det er så svært
umuligt
muligt

der er så meget
man ikke magter
jeg magter det ikke

undskyld

undskyld Tonen
og hils
deroppe
hej!

de piller virker
vist ikke

hvem vil med ud og kigge på stjerner?

Med grådig inspiration fra livet, gaden, Sofie Kragh-Müller, Hannah Lutz, Forfatterskolen PS (tak!), Samuel Beckett, Maurice Blanchot, Claus Beck Nielsen, SKAM, Franz Kafka, Godspeed You! Black Emperor, Eric Garner, George Floyd, Tom Kristensen, Refused, Lacan, Jean-Luc Nancy, Dylan Thomas, Georges Bataille, Emil Aarestrup, Bill Callahan, Bisse, Claire Fontaine, Den usynlige komité, Blade Runner, Sune, Yahya Hassan, Louis-Ferdinand Céline, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, Gilles Deleuze, Miguel de Cervantes, The Smiths, far, mor, bror, Den uendelige historie, Fight Club, Lau, T.S. Elliot, Den Korte Radioavis/Ghita Nørby (Giv os radio24syv tilbage! Jeg vil ha' radio24syv tilbage!) – nu også Natasja Saad. Med mere og flere (film, serier, musikere, røvhuller og forfattere, som jeg måske har læst – måske ikke).

TAK FOR ALT

