



En tur i byen eller ”rundt om havnen”?

Drikker unge på landet anderledes end dem i byen?

AF MARIA DICH HEROLD

Formuleringen 'at gå i byen' siger det hele. Det er noget med at bruge byrummet som et sted, hvor man kan feste og drikke sammen. Måske mødes man til forfester eller større fester inden, men man ender ofte det samme sted, nemlig på byens natklubber eller barer. Men hvad gør unge så, som bor på landet, hvorfra der er langt til det nærmeste diskotek? Hvordan drikker de sammen? Det har vi undersøgt i et forskningsprojekt på Center for Rusmiddelforskning, hvor vi har talt med 140 unge mellem 18 og 25 år, som bor forskellige steder i Danmark.

Er man kun ”rigtig” ung i byen?

For mange danske unge er de større danske byer de steder, de flytter hen, når de flytter hjemmefra, skal til at klare sig selv og begynde en videregående uddannelse. Mange unge flytter i den forbindelse væk fra landområderne og bliver 'ung med andre unge', som har truffet det samme valg, som de selv har. Det vil sige, at man lever et liv, hvor man måske ikke er helt så etableret, som mange unge på landet er det. Eksempelvis bor man måske på kollegie

sammen med andre unge eller i delelejlinger, og man tjener ikke en voksenløn, men lever af SU og studiejob.

De unge, der vælger at blive i landområderne, ses ofte på som nogle, der ”gror fast” og bevæger sig direkte fra barn til voksen med ”villa, Volvo og vovhund”.

De er ikke rigtig unge. Sådan er fordommene i hvert fald. Måske har du dem også selv? Eller måske har du følt dem, fordi du er blevet boende i et landområde?

Men, ungdomsliv findes og udfolder sig naturligvis også på landet!

I de større byer, hvor der findes et dynamisk og varieret natteliv, er der ofte

gode muligheder for at finde lige netop den bar eller den klub, som passer til ens temperament, stil, humør og venner. De unge, der bor i byerne, fortæller, at de går derhen for at feste, drikke, danse, score og møde nye mennesker. Men hvad gør de unge, som bor på landet? Der er sjældent noget egentligt, og da slet ikke et varieret, natteliv. Eller også er det måske langt væk, og dermed besværligt og dyrt at komme frem og tilbage.

”Så får vi lige en enkelt...”

Selvfølgelig holder unge, der bor på landet, også forfester og planlægger byture ligesom unge, der bor i byen - bare med *noget* længere transport og mere planlægning.

Men på samme tid fortæller de unge på landet også, at når de drikker alkohol sammen i lokalområdet, så er de ofte mere spontane omkring det: De møder hinanden tilfældigt, besøger hinanden spontant, snakker om livet og hverdagen og får ofte ordnet eller fikset noget praktisk - og så tager man lige en enkelt øl (eller lidt flere)

”Herude er det sådan, at der ringer kammeraten: ”Skal vi lige en tur rundt om havnen?” Så ved man godt, hvad klokken den har slået...”



Spørgsmål til diskussion med hinanden:

Kan du bedst associere dig selv med landet eller byen? Hvordan tror du, pigerne på landet drikker sammen, hvis/når de ikke er håndværkere? Hvilket tilhørsforhold har du til der, hvor du bor, og betyder det noget for, hvordan du drikker alkohol sammen med dine venner?

imens. Man mødes altså ikke nødvendigvis for at drikke sig beruset, men for at 'catche up' på hverdagslivet og føle sig forbundet med lokalsamfundet og vennerne. Og netop dette spiller øllen (eller øllene) en central rolle i.

Jesper er én af de unge, vi har snakket med, som har valgt at blive boende på landet. Ligesom mange af de andre fortalte han om det her med at 'tage en enkelt' sammen med kammeraterne.

Jesper fortæller:

”Herude er det sådan, at der ringer kammeraten: ”Skal vi lige en tur rundt om havnen?” Så ved man godt, hvad klokken den har slået. Jeg kører aldrig over og henter min kammerat og kører en tur rundt om havnen uden lige at køre over og hente en sixpack først. Og så kører vi lige en tur rundt om havnen, får en enkelt øl, og så snakker vi om hverdagen. Og så lige finde ud af, hvad vi skal lave, og det kan vi lige kigge på...”

Jesper fortæller, at de fleste af hans venner er dygtige til at bruge hænderne, ligesom han selv er, og at det er netop dette, der danner rammen om den måde, han er sammen med vennerne på. Han fortæller også, at dem, han hænger ud med, ikke nødvendigvis har samme alder, som han selv har. Nogle er yngre, nogle er ældre, og nogle er jævnaldrende.

Men dette betyder selvfølgelig ikke, at alle unge, som bor på landet, bruger deres lokalområde, drikker alkohol eller hænger ud med vennerne på samme måde, som Jesper gør det.

'Born and raised' på landet

Hvad Jesper fortæller, beskriver ret fint omgangsformen og alkoholkulturen blandt i hvert fald nogle af de unge, vi har snakket med, som bor på landet. Det er ret meget noget for mænd og også ofte noget med at kunne noget håndværksmæssigt. Men hvad gør det så ved de unge mænd, som måske ikke er så "håndværkeragtige"? Eksempelvis hvis de er mere "gymnasieagtige"? Det fortæller

Krister om. Han er ung i Vestjylland, går på gymnasiet og har ingen planer om at blive boende i sit lokalområde.

”Det er accepteret og normalt at drikke på den måde her i Vestjylland [læs: som Jesper beskriver det]. Men jeg har distanceret mig selv fra det. Siden vi gik ud af folkeskolen, har jeg næsten ikke set mine gamle venner fra dengang, fordi den måde, de er sammen på over to øl nede på den lokale... altså, vi er ikke uvenner, vi er bare blevet meget forskellige.”

Og sådan er der også nogle unge på landet, der har det. De planlægger at flytte væk, mens andre vælger at blive boende – og så er der dem, der flytter, men gerne vil tilbage igen efter endt uddannelse. Uanset, så betyder det selvfølgelig, at mange af de unge, der bor i byerne, oprindeligt kommer fra landet.

Unge lever altså et ungdomsliv, som ofte involverer alkohol, uanset om de bor på landet eller i byen. Men den måde, de hænger ud med hinanden og drikker på, knytter sig i høj grad til det sted, de bor, mens man er ung, og ikke, hvor man kommer fra.