

Hiphoppen er blevet forelsket i angstmedicin:

*Velkommen
til Xanax-
genera-
tionen*





Efter årtier, hvor hiphop-kulturen eksklusivt dyrkede hash, har en generation af unge rappere taget hårde stoffer som Xanax, MDMA og hostesaft til sig. Udviklingen har allerede krævet døds ofre – og den har også ramt Danmark.

AF KRISTIAN KARL

Hiphopkulturen har egentlig altid været rimelig konservativ, når det kom til stoffer. Men de seneste år har hiphoppens forhold til hårde stoffer ændret sig.

I løbet af 10'erne har rappere som Lil Wayne populariseret hostesaft (den såkaldte *lean*), stjerner som Future har forelsket sig i MDMA – og senest har en række helt unge rappere kastet sig ud i et heftigt misbrug af angstmedicinen Xanax: Mød Soundcloud-rap-generationen.

Soundcloud-rapperne er en række helt unge kunstnere, der ofte kan spottes ved, at ordet 'Lil' indgår i deres navn: Lil Pump, Lil Peep, Lil Uzi Vert og Lil Xan.

Men ud over navnenes lighed er der også en anden ting, der kendetegner alle de ovennævnte rappere. De dyrker nemlig alle angstmedicinen Xanax i deres tekster – Lil Xan har endda opkaldt sig efter stoffet.

Generationen omkring den kun 17-årige Lil Pump er børn af folk som Lil Wayne og Future, der blandt andet har skrevet sangen 'Xanny Family'. I deres univers indgår stoffer lige så naturligt som en slurk øl for en gennemsnitsdansker.

Det har ført til situationer, som da Lil Pump fejrede sin første million følgere på Instagram ved at poste et billede af en Xanax-formet kage.

For i Lil Pumps univers er livet en lagkage – og Xanax er glasuren på toppen.

Dén glade stofkultur har også fået sine første danske repræsentanter i form af Baby Bino og Louis Valuta, der ligesom de amerikanske forbilleder rapper om de såkaldte *Xans*. Førstnævnte har nylig sluppet singlen 'Bræt', som er slang for Xanax, mens sidstnævnte kalder sig 'Mr. Xanax Bars'.

Men for andre, som Lil Peep og Lil Uzi Vert, er Xanax ikke festens højdepunkt – det er en kur mod angsten, der kommer dagen efter. Dén mørke side af Xanax blev pludselig meget virkelig i slutningen af 2017, hvor Lil Peep døde af en overdosis, fordi hans Xanax var blandet med det potentielt dødelige stof Fentanyl.

Pludselig havde den unge hiphop-generation mistet en af sine mest lovende unge talenter, og det fik folk som Lil Uzi Vert (der rapper om Xanax på verdenshittet 'XO Tour Life') til at boykotte stoffet. Flere andre tilsluttede sig – selv Xanax-ambassadøren Lil Pump.

Hiphop og stoffer var et dødeligt mix i Lil Peeps tilfælde. Tiden vil vise, om rapperens tragiske død har skabt et større opgør med Xanax i hiphop-kulturen.

